



In de week dat wij in Nederland de vrijheid en vrede vieren bereiken ons de artikelen in de pers over aanvallen en grote onveiligheid op veel plekken in Mali en schrijft de directeur van ADI, Saidou Teme, over het licht van hoop dat nooit dooft en stuurt Boureima ons deze beelden uit Sangha waar een grote groep bewoners samen werkt aan de renovatie van een enorme Tugona.

Het lijken twee verschillende werelden. Maar ze gebeuren op hetzelfde moment, in de Dogon.



“De Tugona waarvoor we jullie financiële steun vragen is ons “Palais de Justice”, vertelt Boureima. “Daarin worden al eeuwen onze conflicten besproken en de vrede bewaard. We bouwen er samen aan, met de boomstammen, met de zegeningen van de ouderen, met een maaltijd voor iedereen, met dankbetuigingen. Ze helpen het verscheurde sociale weefsel herstellen. Daarom bouwen we in zo veel mogelijk dorpen de Tugona’s weer op”, schrijft Boureima aan ons.

