



De mobiele 'coffee corner' voor dak- en thuisloze mensen in Amsterdam

NOVEMBER

Voorwoord

Nadat we vorige maand een korte introductie hebben gegeven over de Koffiëts, zullen we deze nieuwsbrief wat uitgebreider ingaan op ons doel & de toegevoegde waarde van dit project.

Ons doel:

Het is simpel: wij willen er voor mensen zijn. **Laagdrempelig. Consequent.** En vol **goede energie**. Er zijn gelukkig meerdere mooie projecten voor dak- en thuisloze mensen in Amsterdam – maar wat de Koffiëts uniek maakt is haar ongedwongen & 'outreaching' karakter: er zitten geen voorwaarden aan onze hulp en aandacht en onze fiets komt naar mensen toe. Wij maken een praatje wanneer mensen daar behoefte aan hebben en we beantwoorden vragen als die er zijn. En het belangrijkste van alles: wij bieden een luisterend oor wanneer mensen het nodig hebben. En dat alles met een fantastisch team vrijwilligers en een elektrische bakfiets vol drinken, eten en hygiëne-producten. Zo komen wij overal in de stad mensen tegen.

De Koffiëtsers bieden de warmte en gezelligheid van een koffie-moment, een gesprek, een pleister of een doorverwijzing. Troost, solidariteit en bovenal medemenselijkheid. We ervaren dat schijnbare verschillen overstegen worden, vooroordelen verdampen en dat er vanuit de opgebouwde relaties vertrouwen ontstaat.

Een mooi bijeffect is dat wij anderen op straat inspireren compassie te tonen voor dak- en thuisloze mensen: een doelgroep die vaak zo snel mogelijk voorbij wordt gelopen. Sonja Groot Obbink, zelf jarenlang dakloos en verslaafd, vertelt daarover in deze [video](#), gemaakt tijdens House of Hope in 2022: een ADE feest voor dak- en thuislozen.

Als je op pad bent met de Koffiëts, krijg je regelmatig vragen of opmerkingen. Mensen roepen bemoedigende teksten en laten ons weten het zo'n mooi initiatief te vinden. Af en toe leidt dit tot nieuwe vrijwilligers of een donatie. Op deze manier doen we dus niet alleen zelf wat goeds, maar inspireren wij anderen ook om hetzelfde te doen!

Thema-avond 'verslaving op straat'

Een aantal keer per jaar organiseren we een thema-avond voor de vrijwilligers van de Koffiëts over relevante onderwerpen. Zo spraken we de vorige thema-avond over 'psychiatrie op straat' met psychiater Zita, en stond afgelopen maand het thema 'verslaving op straat' centraal. Sonja (van de video waar we het hierboven over hebben) was dit keer onze gastspreker en deelde haar verhaal van jarenlange worstelingen met verslaving en het harde leven op straat. Ook nam zij uitgebreid de tijd om onze vragen te beantwoorden, en kwamen er - zoals iedere thema-avond - stellingen aan bod die leuke gesprekken opleverden (is het bijvoorbeeld een goed idee om verslaafde daklozen wat geld te geven, of kan je dat beter niet doen?). Vanaf dat Sonja begon met het vertellen van haar verhaal luisterde iedereen aandachtig naar haar heftige, leerzame en dappere verhaal. Een waardevolle ervaring die ons zeker zal helpen tijdens het Koffiëtsen.

