

In West Mali woont het volk 'de Dogon' in de Bandiagara cliff, in een prachtig gebied. Het is een kleurrijk volk met een eeuwenoude cultuur, rijk aan rituelen en tradities. De Stichting Partners Pays-Dogon werkt hier samen met de Dogon-gemeenschap aan een betere leefbaarheid, met projecten op het gebied van onderwijs, vergroening van de woestijn, water, vrouwen, gezondheid en cultuur.

Als onderdeel van het onderwijsproject is men begonnen met het aanleggen van schooltuinen bij de scholen. Spelenderwijs wordt het verbouwen van diverse groenten en fruit onderdeel van het onderwijs. Het gaat om het plezier van het planten/zaaien, het verzorgen ervan, zien dat je iets doet dat resultaat oplevert. De kinderen worden zich zo ook bewust van het belang van het zorgvuldig omgaan met de grond waarop ze leven en van het belang van gevarieerd eten. Dagelijks wordt er voor de kinderen een maaltijd bereid, natuurlijk ook met de opbrengst van hun eigen tuin.



Inmiddels zijn er zeven schooltuinen gerealiseerd. Dit seizoen komen er drie bij waar de schooltuin bij de school Sangha haut, 2^e cycle er één van is. Deze schooltuin zal aangelegd worden met financiële steun van het diaconale jaarproject van DE THOMAS. De scholen beginnen weer eind oktober, als de grootste hitte voorbij is. Op dat moment zal begonnen worden met de aanleg van de schooltuin in Sangha.

Ook willen wij het alfabetiseringsproject van vrouwen ondersteunen. De alfabetiseringsgraad onder volwassen vrouwen is zeer laag. Het is voor vrouwen een moeilijke stap om te leren lezen en schrijven, maar de voordelen zijn enorm: ze worden zelfstandiger, kunnen de administratie van eigen kleine bedrijfjes voeren en hun kinderen aanmoedigen. In een aantal dorpen zijn alfabetiseringsgroepen opgezet. De werkgroep Onderwijs ondersteunt de docenten van deze cursussen met scholing en materialen.

