

Deze maand iets over het alfabetiseringsprogramma voor vrouwen.

Vrouwen zijn de spil in de gemeenschappen van de dorpen. Als het goed gaat met de vrouwen, gaat het goed met het gezin, de familie en uiteindelijk met de hele gemeenschap. In de cursussen wordt aandacht besteed aan taal- en rekenvaardigheden die vrouwen in staat stellen hun levensomstandigheden te verbeteren en kleine ondernemingen te runnen. Maar het blijft voor vrouwen een moeilijke stap om te leren lezen en schrijven. Gemiddeld doen er zo'n 300 vrouwen mee, maar ook enkele mannen. Bij het organiseren van de cursussen zijn de wensen van de vrouwen leidend en zij hebben aangegeven liever in januari te starten met de cursussen (het juiste aantal cursisten weten we daarom dit jaar pas eind januari). En ze geven ook de voorkeur aan een langere cursus: 3 jaar i.p.v. 2 jaar. Dat betekent voor de deelnemers: 3 jaar lang gedurende 6 maanden 4x per week 2 uur les. Dat is best een zware belasting voor ze. De andere maanden maken ze lange dagen op het land en moeten hard werken om de schamele oogst binnen te krijgen. Voedselschaarste is een groot probleem. Door klimaatverandering mislukt vaak de oogst. Op plaatsen waar het onveilig is wordt de oogst ook regelmatig geroofd. Soms moet een centrum ook tijdelijk zijn deuren sluiten, omdat het in dat gebied dan te onveilig is om te reizen. In het begin bood men de cursussen aan in het Frans, maar dat bleek een brug te ver. In hun eigen Dogontaal kunnen vrouwen zich prima redden op de lokale markten en waar mogelijk in een eigen bedrijfje. Daarom is het lesmateriaal in het Dogon vertaald. Er zijn verschillende niveaus: voor starters, beginnend geletterden en volwassenen die al kunnen lezen en schrijven. Voor de laatste groep zijn 4 boekjes ontwikkeld in het Dogon, o.a. gezondheid en het opzetten van een eigen onderneminkje. De cursusbegeleiders ('alfabetiseurs') krijgen jaarlijks een bijscholingsdag aangeboden door onderwijs-experts van de Malinese partnerstichting Association Dogon Initiative (ADI), tezamen met inspecteurs uit het Malinese onderwijs, zgn. 'conseillers'.

Oud en jong met de les bezig. En met een van de boekjes.



Overigens is het heel bijzonder dat er foto's gemaakt kunnen worden, meestal wordt er 's avonds lesgegeven en dan is het erg donker. Ze gebruiken o.a. Waka Waka's als lichtbron. Veilig! Ze kopen die in bij Partners Pays Dogon voor een heel bescheiden bedrag met garantie op reparatie. Waka Waka betekent in het Swahili: 'schitterend licht'. Een geweldige uitvinding om zonder elektriciteitsnet toch licht te hebben: ledlampen die zich voeden met de zon als bron. De accu van deze solarlamp laadt zich overdag op en verzamelt voldoende energie voor zestien uur licht.