

We hebben een heerlijke zomer achter de rug. Ondanks dat het weer niet altijd fantastisch was hebben we veel fijne dingen ondernomen.

Vanwege de vakantie hadden we geen inhoudelijke bijeenkomsten, maar waren de activiteiten zo ingericht dat ook de basisschoolkinderen zich welkom voelden. Op een regenachtige dag in juli gingen we met wat financiële hulp van een particulier met een hele groep naar Balorig. In augustus hebben we heerlijk gespeeld en gegeten in het Amstelpark en bij het kinderbadje in het Oosterpark. Dat waren stuk voor stuk 'gouden' dagen.

Nu de scholen weer zijn begonnen gaan we de komende maand weer verder met ons 'gewone' programma, zo staat er voor september een cursus van het rode Kruis over omgaan met stress gepland.

Een hele grote stap en geweldig nieuws is dat we per september ook starten met een extra dag (en tweede groep) Wereldmoeders! Onze groep wordt te groot voor de locatie. Vanaf 8 september zijn we daarom op de vrijdagen welkom in de Weteringkerk (in het jullie welbekende Amsterdam-Zuid).



De opbrengst van de maandelijkse collectes (oktober 2022 t/m juli 2023) bedraagt € 3.800. De Wereldmoeders bedanken u weer heel hartelijk voor uw betrokkenheid, niet alleen door uw giften, maar ook door het lezen van de Nieuwsbrieven. Alle gevers/geefsters weer hartelijk dank.