

DE THOMAS

ORDE VAN DIENST

zondag 2 oktober 2022

Voorganger: Ds. Alex van Ligten
Cantor-organist: Harmen Trimp
m.m.v. de ThomasCantorij
Ouderling van dienst: Fokko Faber
Beeld & Geluid: Femke van Beusekom

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE

Prinses Irenestraat 36, 1077 WX Amsterdam. Koster: Roelf Koning
Tel. 020 - 673 81 71 www.dethomas.nl e-mail: bureau@dethomas.nl

Opgang

Het luiden van de klok

Orgelspel: Johann Ludwig Krebs (1713-1780) -
'Freu dich sehr, o meine Seele'

Gemeente gaat staan

Aanvangslied: Gezang 513

Bemoediging

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer

G: Die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid

G: en niet laat varen het werk van zijn handen.

Groet

V: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus

G: Amen.

Gemeente zingt samen met de ThomasCantorij: Psalm 111: 1 en 2
(Gemeente: 1, ThomasCantorij: 2)

V: *Hoor Israël*

De HEER is onze God

De HEER is één en enig

Gij zult de HEER uw God liefhebben

met geheel uw hart

en met geheel uw ziel

en met geheel uw kracht

G: Amen.

Gemeente zingt samen met de ThomasCantorij: Psalm 111: 3 en 4
(Gemeente: 3, ThomasCantorij: 4)

Gemeente gaat zitten

De kinderen gaan naar De Kleine Thomas

Gebed om ontferming, beantwoord met: Gezang 301f
(ThomasCantorij: 1, Gemeente: 2)

Gemeente zingt: Psalm 111: 5 en 6

Dienst van de Schriften

Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten

Eerste Schriftlezing: Genesis 9: 8 – 17 (Vertaling Alex van Ligten)

- 8 God sprak tot Noach en zijn zonen met hem:
9 Ik doe hier en nu mijn verbond met jullie opstaan
en met de geslachten na jullie,
10 met elke levende ziel bij jullie,
vogels en vee en alle wildleven van de aarde met jullie,
met al wat uit de ark gegaan is,
met al wat leeft op aarde.
11 Ik doe mijn verbond met jullie opstaan:
nooit meer zal alle vlees worden weggeveegd
door de wateren van de vloed,
en nooit meer zal zo'n vloed geschieden
om de aarde uit te vagen.
12 God zei:
Dit is het teken van het verbond dat ik geef
tussen mij en jullie en elke levende ziel bij jullie
voor alle komende geslachten.
13 Mijn boog geef ik in de wolken.
Dat zal tot teken van verbond zijn
tussen mij en de aarde.
14 Het zal geschieden,
wanneer ik wolken boven de aarde laat opwolken,
en mijn boog is in de wolken te zien,
15 dan gedenk ik mijn verbond tussen mij en jullie
en elke levende ziel in alle vlees.
De wateren zullen nooit meer een vloed worden
om alle vlees uit te vagen.
16 Geschiedt de boog in de wolken,
dan zal ik hem zien om te gedenken
het verbond voor altijd en eeuwig
tussen God en alle levende ziel

- in alle vlees op aarde.
17 God zei tot Noach:
Dit is het teken van het verbond dat ik heb doen opstaan
tussen mij en alle vlees dat op aarde is.

Gemeente zingt: Gezang 350: 1 en 2

Vervolg Schriftlezing: Genesis 9: 18 – 29 (Vertaling Alex van Ligten)

- 18 Noachs zonen, die met hem uit de ark waren gegaan,
dat waren Shem, Cham en Jafet.
Cham, hij werd vader van Kanaän.
19 Drie waren zij, Noachs zonen
en uit hen werd heel de aarde overspreid.
20 Noach ving aan als man van de aardakker.
Hij plantte een wijngaard.
21 Hij dronk van de wijn en werd dronken,
ontkleedde zich midden in zijn tent.
22 Cham, vader van Kanaän,
zag de naaktheid van zijn vader
en vertelde 't aan zijn beide broers buiten.
23 Shem nam, met Jafet, een mantel,
legde die op hun beider schouders
en zij gingen achterwaarts
en bedekten de naaktheid van hun vader,
met afgewend gelaat,
de naaktheid van hun vader zagen zij niet.
24 Noach ontwaakte uit zijn wijn,
en toen hij weet kreeg van wat hem zijn jongste zoon
gedaan had
25 zei hij:
Vervloekt zij Kanaän,
laat hij knecht van knechten voor zijn broers zijn.
26 En hij zei:
Gezegend HIJ, GOD-MET-ONS,
God van Shem,
laat Kanaän knecht voor hem zijn.
27 God geve Jafet weidsheid
laat hem wonen in tenten van Shem
laat Kanaän hem tot knecht zijn.
28 Noach leefde na de vloed driehonderd jaar en vijftig jaar.

29 En al Noachs dagen waren negenhonderd jaar en vijftig jaar en hij stierf.

Gemeente zingt samen met deThomasCantorij: Gezang 350: 4, 5 en 7 (Gemeente: 4 en 7, ThomasCantorij: 5)

Evangelielezing: Mattheüs 22: 41 – 46 (Vertaling Alex van Ligten)

- 41 Nu zij samen waren, de Farizeeërs,
stelde Jezus hun ook een vraag.
- 42 Hij zei: Wat denken jullie van de gezalfde
– van wie hij de zoon is?
Zij zeggen tegen hem: Van David.
- 43 Hij zegt tot hen: Hoe is dan te verklaren
dat David hem in de geest met heer aanroept, als hij zegt:
- 44 De Heer zegt tot mijn heer:
Ga aan mijn rechterhand zitten
totdat ik jouw vijanden onder je voeten gelegd heb.
- 45 Als David hem aanroept met heer,
hoe kan hij dan zijn zoon zijn?
- 46 Niemand kon hem daarop antwoorden
én niemand dorst hem vanaf die dag nog iets te vragen.

Gemeente zingt: Gezang 339b

Verkondiging

Gemeente zingt: Psalm 33: 2, 3 en 8

DIENST VAN DE DANKBAARHEID

Mededelingen

Orgelspel: Hendrik Andriessen (1892-1981) - Aria (1944)

Inzameling van de gaven in **één rondgang** voor: Wijkdiaconie en Kerk & Israël: Onopgeefbaar verbonden

